

Anne Lanckriet

begon zonder veel voorkennis aan de opleiding Grieks-Nederlands (2019-2020)

Pas in de derde graad van het middelbaar kwam ik voor het eerst in aanraking met Grieks, via een inleidend vak. Met een kleine voorkennis en een kalverliefde voor deze prachtige taal besloot ik om toch de stap te wagen en een opleiding Nederlands te combineren met - jawel! - Grieks. Zoals alle grote liefdesverhalen waren er flink wat hindernissen. Niet alleen het bijbenen van de woordenschat en het uit het hoofd leren van de eindeloze stamtijdenlijst, maar ook het inhalen van mijn gebrek aan leeservaring waren harde noten om te kraken. Naast dat werk, raad ik de andere dappere *verwervers* aan om te durven “domme” en “simpele” vragen te stellen, zowel aan je lesgevers als aan je medestudenten. Het positieve aan het starten als verwerper is trouwens dat je de kans krijgt om iets op te bouwen van de grond op en jezelf week na week te zien verbeteren. Met veel hulp en nog meer inzet lukte het me om mijn eerste jaar succesvol in eerste zittijd af te ronden. Mijn kalverliefde veranderde in een liefdesverhaal een antieke Griekse roman waardig.